

# **BARNDOMSLIV I EN JYSK LANDSBY**

1869-1883

Uddrag af  
Anders Peter Andersen Kolstrups erindringer

© Karen Kolstrup, Museerne i Fredericia og Lokalhistorisk Forlag

Sats og tryk: PR Offset ApS

Omslag: Dennis Iversen, PR Offset ApS

Oplag: 250 stk.

1. udgave, 1. oplag

ISBN: 978-87-89347-39-4

Lokalhistorisk Forlag har så vidt muligt respekteret ophavsretten til bogens illustrationer. Såfremt ophavsretten på nogen måde er blevet krænket, er det sket utilsigtet, og retmæssige krav i den forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Udgivelsesdato: XX/XX/2018

Udgivet af Lokalhistorisk Forlag

Museerne i Fredericia, Lokalhistorisk Arkiv

Frederik III's Vej 6

7000 Fredericia

# Forord

Anders Peter Andersen Kolstrup er min farfar. Han blev født den 24. februar 1869 i Pjedsted og døde den 11. marts 1945 i Sdr. Vissing. Selv er jeg født i 1949 og har således aldrig kendt min farfar eller de omtalte Pjedsted folk i denne historie. Farfar var meget flittig med sin pen og i årene fra 1931 til sin død blev det til tre tykke håndskrevne bøger med erindringer fra sin barndom, seminaristliv, vinterlærerjob i Lille Brande, lærerjob i Grove og i Thyborøn. Hans barndomserindringer fra Pjedsted, som her indgår i min redigerede udgave, er fortrinsvis skrevet i de to sidste leveår.

Både min farfar og far, Henrik Andersen Kolstrup, synes aldrig at have smidt ud af gamle breve og dokumenter, hvilket har efterladt et valg for mig, der har overtaget det gemte. Skulle jeg smide alt ud eller gemme det i kasserne. Det blev, som det her fremgår, gemt.

Naturligvis har jeg hjemme hørt om min fars familiebaggrund. Far fortalte, at farfars barndomshjem, havde min oldefar selv bygget. Pjedsted kirke med en mindetavle og familiegravene har jeg ofte besøgt med min far. Men den detaljerede og omfangsrige skriftlige dokumentation om familien i Pjedsted var ret ukendt for mig, så da jeg efter en hurtig gennemlæsning fandt teksten interessant, besluttede jeg at bevare optegnelserne og renskrive teksten på nudansk, så mine arvtagere kunne læse det. Jeg forventer nemlig i disse tekstbehandlingstider, at det håndskrevne i fremtiden vil være ret uoverskuelig at gå i kast med.

En dag i 2016 var jeg på Fredericia Bibliotek og fik her at vide af en bibliotekar, at man stort set intet havde skriftligt fra Pjedsted. Jeg tænkte da, at det måske kunne have interesse, også for andre, at læse farfars optegnelser om sin barndom i en fattig husmandsfamilie.

Denne bog er således et udpluk fra farfars erindringer, som både fortæller hans egen historie, og som giver et billede af, hvordan det var at være barn i en jysk landsby i anden halvdel af 1800-tallet. Fortællingen er skrevet af Anders Peter Andersen Kolstrup, og han taler om sig selv som jeg. Herudover nævner han en stor mængde forskellige personer ved navn, som har boet i og omkring Pjedsted på hans tid.

Farfar skriver en del jyske udtryk, og et dansk for den tid gældende, bl.a. bruger han ikke "å", men konsekvent "aa", også for navne. Jeg har ladet nogle jyske udtryk stå, kun benyttet "å". Den medtagne tekst er alene farfars, bortset fra min kursiverede tekst og overskrifter. De indsatte billeder er enten mine eller fra Lokalhistorisk Arkiv ved Museerne i Fredericia. En stor tak skal lyde til Lokalhistorisk Forlag, der muliggjorde udgivelsen.